

Word ook vriend van het Wereldhuis!

Kathy uit de Filipijnen

'In het Wereldhuis ontmoet ik mijn vrienden; het is als een thuis voor mij, ik heb hier ook Nederlands geleerd. Wij praten over ons werk en over onze toekomst. Mijn ouders zijn al oud, veel van mijn vrienden missen hun familie. Via internet houden we contact met ze.'

Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning, in hartje Amsterdam. Iedereen die het Wereldhuis een warm hart toedraagt, kan onze vriend worden! Als vriend(in) ben je betrokken bij migranten zonder papieren, discussieer je mee over globale migratie in Amsterdam en word je uitgenodigd voor speciale evenementen, feesten en symposia. Ook ontvang je onze digitale nieuwsbrief, met het laatste nieuws en achtergrondverhalen.



Sam uit Nigeria

'De strafbaarstelling van illegaliteit maakt mij bang. Ik ben toch geen crimineel? Onlangs heeft een advocate in het Wereldhuis daarover een training gegeven, ik had veel vragen. Ik kook elke dinsdag en help de mensen die nieuw zijn. Wij helpen elkaar in het Wereldhuis, maakt niet uit waar je vandaan komt.'

Steun ons en word vriend!

Het Wereldhuis en zijn activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door onze vrienden en donateurs. Samen zetten we ons in voor migranten zonder papieren. Ondernemende, sterke mensen met weinig rechten, die op zoek zijn naar nieuw perspectief. Zij hebben ook jouw steun nodig. Word daarom vriend van het Wereldhuis.

Vul het formulier hiernaast in en stuur het naar:

Protestantse Diaconie Amsterdam
Antwoordnummer 11507
1000 RA Amsterdam

Liever online? Dat kan ook via: wereldhuis.org/vrienden-woorden

Vrienden maken het verschil!

'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. En een driedubbel koord krijg je heel moeilijk stuk.'
Prediker 4:9-12



Ja, ik word vriend(in) van het Wereldhuis!

Achternaam _____

Voorletters _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

E-mail _____

Telefoon (evt.) _____

Ik machtig het Wereldhuis om, tot wederopzegging, het volgende bedrag van mijn rekening te schrijven:

€ 10,- € 25,- anders, namelijk € _____

eenmalig per maand per kwartaal per jaar

Als vriend steun je het Wereldhuis met minimaal € 15,- per jaar.

Rekeningnummer _____

Naam bank _____

Een eenmalige gift is ook zeer welkom op rekeningnummer **NL49INGB0000097593** t.n.v. Protestantse Diaconie Amsterdam o.v.v. 'Gift Wereldhuis'.

- Ik wil graag jullie digitale nieuwsbrief ontvangen
 Ik wil graag een setje vrienden-wervingskaarten ontvangen

Datum _____

Handtekening _____

Het Wereldhuis is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Evangelisch-Lutherse Diaconie Amsterdam. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het Wereldhuis, onderdeel van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, om de toegezegde bijdrage te incasseren. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving kan dit bedrag binnen 5 werkdagen terug worden geboekt. De Diaconie is een ANBI-organisatie.